

## BAROK BEROERT

*blijvend en bruisend – overal in de stad*

code 340 | 2 uur

'Barok beroert' is de **nieuwe themawandeling rond barokkunst** en de wat aparte 'barokke' levensstijl in Antwerpen. Daarom is deze stadsverkenning voor groepen dé ideale inleiding tot het stadsfestival 'Antwerpen Barok 2018'.



© Jan Pollers



© Sigrid Spinnox



© Yvon Tordoir



© Sigrid Spinnox

Antwerpen mag zich terecht de **'Barokstad der Nederlanden'** noemen.

De barokstijl duikt er nog overal op in het straatbeeld en rijke interieurs. Groots, verrassend, soms zelfs wellustig en wat pralend theatraal. In deze stad gaat barok niet enkel over kunst, maar ook over de kunst van het leven. Net als de barok is de echte Antwerpenaar immers dynamisch, vrijgevig, uitbundig en allesbehalve bescheiden.

De **door een gids begeleide wandeling** trekt langs de talrijke historische getuigen van de barok. De imponerende gevels, prachtige poorten en rijkelijk versierde beelden zijn niet enkel echte pareltjes, ze kaderen ook in een erg **boeiende geschiedenis met leuke anekdotes**.

Al snel ontdek je hoe Rubens, de peetvader van de Antwerpse barok, hier ook hedendaagse kunstenaars blijft bekliven. Zo voert de wandeling je langs enkele nieuwe 'murals', reusachtige kleurrijke muurschilderingen, waarin de **oude barok en hippe streetart** elkaar ontmoeten.

Verder licht je stadsgids de sluier op van verschillende evenementen en tentoonstellingen van het stadsfestival en vertelt hij honderduit over de grootse plannen voor een toekomstig belevingscentrum rond de onvergetelijke en geniale Rubens.

Het staat als een paal boven water: barok leeft verder als een inspirerende bron van creativiteit in het tijdloos atypische Antwerpen dat die stijl ook in de toekomst wil koesteren en erkentelijk omarmen.

Kortom, **'Barok beroert'** is niet enkel een **bijzondere kennismaking met een nog steeds bruisende kunststijl**, maar tevens een interessante en veelzijdige update die je zal klaarstomen voor nog meer barokke Antwerpse ervaringen... Een aanrader dus!

**Liever een exclusief alternatief?** Maak dan van je barokwandeling een unieke beleving en kies voor **'Baroque Shock'**. Die tijdelijke themawandeling combineert een groot deel van het parcours van 'Barok beroert' met een exclusief groepsbezoek aan Muziekcentrum AMUZ waar de befaamde totaalkunstenaar **Jan Fabre** nieuwe werken integreerde in het schitterende barokinterieur van de voormalige Sint-Augustinuskerk. Wees er snel bij want AMUZ is slechts beperkt toegankelijk!

### Praktische info 'BAROK BEROERT / blijvend en bruisend – overal in de stad'

**Wanneer:** Dagelijks vanaf 1 juni 2018. Starten op het uur, tussen 10 en 16 uur (of later in de zomermaanden)  
**Duurtijd:** 2 uur (de rondleiding kan op aanvraag in afstand of tijdsduur ingekort worden)  
**Afspraak:** op de muziekkiosk aan de zuidzijde van de Groenplaats, 2000 Antwerpen  
**Opgelet:** dit is een vrij lange wandeling (ongeveer 2,5 kilometer), zonder rustplaatsen, geschikt voor wie goed te been is.

#### Groepen (maximum 3 groepen per uur)

Dagelijks om 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur

In juni, juli en augustus: tevens om 17, 18 en 19 uur

In september: tevens om 17 en 18 uur

Beschikbare talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans

Maximum 20 personen per gids (dus moet je 2 gidsen reserveren vanaf 21 personen, 3 vanaf 41 personen)

€ 75,00 per gids en 5 euro reservatiekosten

**Reserveren:** uitsluitend online bij Visit Antwerpen via: [www.visitantwerpen.be/barok](http://www.visitantwerpen.be/barok)

#### Individuele bezoekers

Geen begeleide wandeling voor individuele bezoekers...

maar je kan natuurlijk samen met enkele vrienden of familieleden een 'groep' (min. 2 – max. 20 personen) vormen en zo ook op je familienaam reserveren voor je privé barokwandeling...